

Ik geloof met heel mijn hart  
dat Gij, God, in deze moeilijke tijden  
zo dicht bij ons zijt,  
dat wij U niet kunnen zien.

Het zit in uw DNA  
altijd weer geraakt te worden  
door het lijden  
van ieder mens.  
Onbewogen kunnen blijven  
is U niet gegeven.

Een vreemd gebrek is dat,  
dat ons de zekerheid schenkt  
dat het uw armen zijn  
die wij vermoeden  
om ons heen.

Onze onmacht heft Gij niet op.  
Gij vult ze met uw nabijheid.  
Gij zwijgt niet,  
Gij zoent ons.

Sinds uw Zoon  
op zijn eentje  
zijn kruis droeg,  
hebt Gij gezworen  
dat dit nooit meer zo zal zijn.

In elk kruis van eenzaamheid,  
van afscheid nemen,  
van onmogelijke vragen,  
van verwarring,  
van slapeloosheid,  
van koorts,  
van dood,  
verbergt Gij U  
tot wij U daarin toelaten.

Gij lost het lijden niet op,  
maar uw liefde kan  
het niet hebben  
dat wij daarin  
zonder U zouden zijn.

Erik Galle